

Meet & Greet ride 4 - Kinderdijk

door Luuk - 20 mei 2014

Gert en Marcel hadden weer eens een idee: een Meet & Greet ride.

Beiden zaten in het buitenland, dus ik heb de Meet en Greet nr 4 maar voor mijn rekening genomen. Om weer eens een ander stuk Nederland dan de Veluwe te doorkruisen, lag de start in Aalsmeer.

Vlak na de e-mail, met de uitnodiging voor deze M&G ride, kwam de eerste e-mail al binnen. En dat was zeker niet de laatste, want uiteindelijk verschenen twintig enthousiastelingen aan de start, verdeeld over 15 motoren. Een vijftal Sky Riders hadden hun vrouw/ vriendin achterop zitten en dat is natuurlijk super.



Een drukte van jewelste bij de start in Aalsmeer

De koffie met bijbehorende appelgebak, al dan niet met slagroom, kon buiten worden genuttigd. Het was dan ook heerlijk weer voor een motorrit.

Het eerste deel van de route liep langs de Westeinder plas richting Leimuiden. Gezien de drukte op het water, maakte ook de watersporter zich op voor een mooie dag. Van daar langs de Drecht en het Amstel Drecht kanaal naar Vrouwenakker.



Veel watersporters en dus ook open bruggen

van het type "ik maak herrie". "Daar zullen de bewoners langs dit weggetje niet echt blij mee zijn" liet iemand zich ontvallen. Je vraagt je inderdaad af of al die herrie nou zo nodig is.

Gelukkig maken de motoren van onze club een wat meer zoemend geluid, zodat wij ons daar nog wel konden vertonen.

Na Bodegraven liep de route zuidwaarts richting de enige echte haarspeldbocht van Nederland in Hekendorp: een gemene krappe rechtse bocht de dijk op. Deze ligt dan ook nog eens een

Daarna door een typisch Hollands landschap naar Noordse Dorp. Meestal staan de koeien hier op de weg, maar vandaag verkozen de dames het koele gras boven het warme asfalt.

En dan doemt het bekendste motorweggetje van Nederland op: langs de Meije richting Bodegraven. Op dit weggetje veel fietsers en mogelijk nog meer motorrijders. Velen helaas

keer vlak vóór het terras van Café Goejanverwelle, waar iedereen wacht op de onervaren motorrijder. De VRO training bewijst hier echter weer zijn nut, maar met iemand achterop blijkt zo'n bocht toch een stuk moeilijker te nemen.

Op naar de lunch in Vlist. Het terras van de Vlisterstee, aan de Vlist, in Vlist was gelukkig besproken. Met 21 personen is een ad hoc terrasbezoek op zo'n mooie dag een onmogelijkheid. De lunch was heerlijk en het zonnetje werkte ook weer goed mee.

Na de lunch ging het verder over de Lekdijk naar Krimpen aan de Lek, waar de pont naar Kinderdijk werd genomen. De molens stonden er weer schitterend bij. Menig bus en rondvaartboot braakten hun lading toeristen uit bij het bezoekerscentrum. Die deden weer goede zaken.



SkyRiders aan de Lek

Verder langs de Lekdijk en een stuk polder werd het eindpunt bereikt. Het eindpunt Café Clementie, dat in 2012 ook het eindpunt was van een clubrit, bleek helaas gesloten. Bij gebrek aan andere horeca besloot iedereen de thuisreis weer te aanvaarden.

Het was een schitterende dag: leuke route, prachtig weer en bovenal geweldige mensen.



Kinderdijk - schitterende molens